

**Liturgie voor de morgendienst op
zondag 20 november 2022
in de Hervormde Kerk te Pernis**

Eeuwigheidszondag



**Voorganger: Ds. G.J. Stougie
Organist: de heer Aad Stortenbeker**

In deze dienst gedenken wij de gemeenteleden die sinds Advent 2021 gestorven zijn.

Marinus Theodorus van der Marel

Aaltje Lodder-Lagendijk

Johannes Cornelis Haak

Cornelia Lena Haak-van Genderen

Bastiaantje Buitendijk-van der Sluijs

Gerhard Kramer

Pietje Maria Lie-de Jong

Johannes van der Kaag

Gretha Keemink-Nieuwpoort

Johanna Noordzij-Boender

Cornelis de Wit

Rudolf Stecher

Maria Pieterella van den Bos

Grietje Kraak-Mulder

Cornelia van der Stoep-van Gelder

Jacoba Louwen-de Bone

Johannes Vink

Maria Wilbers-Schouten



Welkom en mededelingen

Zingen: *Psalm 121 : 1, 4 (staande)*

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Korte inleiding op de dienst

Zingen: *Lied 420 : 1, 2 (Hemelhoog)*

Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

Aansporing

Zingen: *Lied 627 : 1, 2 (Hemelhoog)*

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uw' en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gebed

Moment voor de kinderen en jongeren

Zingen: *Lied 430 : 1, 2, 3 (Hemelhoog)*

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5: 1-11 (NBV)

¹Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, ²want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. ³Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. ⁴Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, ⁵want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, ⁶dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. ⁷Wie slaapt, slaapt 's nachts, en wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken; ⁸maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. ⁹Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. ¹⁰Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. ¹¹Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.

Verkondiging

Zingen: *Lied 512 : 1, 5, 6, 7*

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
Uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik Uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij Uw muziek.

Wij gedenken

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 769: 1, 6

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Wij noemen de namen

Stilte

Zingen: *Lied 835 : 1, 3, 4*

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op Uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand
naar het vaderland.

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd
in Uw heerlijkheid.

Gebeden

Collectemoment

Zingen: *Lied 416 : 1, 3, 4 (staande)*

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen *met gesproken Amen*

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons, Heer, en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen? Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen? Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen? Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen? Christus, Hij alleen!