

**Welkom en mededelingen**

**We zingen Psalm 149: 1**

Halleluja ! laat opgetogen  
een nieuw gezang de Heer verhogen.  
Laat allen die Gods Naam belijden  
zich eensgezind verblijden.  
Volk van God, loof Hem die u schiep;  
Israël, dank Hem die u riep.  
Trek, Sion, in een blijde stoet  
uw Koning tegemoet.

**Gelegenheid voor stil gebed**

**Votum en groet**

**We zingen Psalm 149: 3**

De HEER gedenkt in gunst de zijnen.  
Hij kroont de zwakken en de kleinen.  
Hij kent de stillen in den lande,  
het heil is nu ophanden.  
Weest verheugd, die de Heer verbeidt,  
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.  
Prijst dan Zijn Naam bij dag en nacht  
en roemt Zijn grote macht.

**Gods geboden en de samenvatting ervan**

**Vorbereiding op de viering het Heilig Avondmaal**

**We zingen Lied 836 1 en 2**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 O Heer die onze Vader zijt,<br/>vergeef ons onze schuld.<br/>Wijs ons de weg der zaligheid,<br/>en laat ons hart, door U geleid,<br/>met liefde zijn vervuld.</p> | <p>2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,<br/>als eenmaal bij de zee.<br/>Geef dat ook wij uw nodend woord<br/>vertrouwen, volgen ongestoord,<br/>op weg gaan met U mee.</p> |
|--|---|

**Gebed**

**Moment voor de kinderen met als Lied: ELB 351**

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.  
Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw Naam.  
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,  
stralend Licht, Morgenster: niemand is als U.  
Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid; prijst Hem tot in eeuwigheid.

**Schriftlezingen:**

**- Psalm 23, NBG**

- <sup>1</sup>Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;  
<sup>2</sup>Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;  
<sup>3</sup>Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil.  
<sup>4</sup>Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,  
want Gij zijt bij mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.  
<sup>5</sup>Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;  
Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.  
<sup>6</sup>Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;  
ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

## - 1 Petrus 2: 1-6, NBG en NBV

NBG: <sup>1</sup>Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, <sup>2</sup>en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, <sup>3</sup>indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is. <sup>4</sup>En kom tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, <sup>5</sup>en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. <sup>6</sup>Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

NBV: <sup>1</sup>Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, <sup>2</sup>en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. <sup>3</sup>U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? <sup>4</sup>Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, <sup>5</sup> en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. <sup>6</sup>In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.'

## Verkondiging

### We zingen ELB 289: 1, 2, 3

1. Ik geloof in God de Vader  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos,  
heel de schepping zingt Zijn eer,  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus  
die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des Mensen,  
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven,  
groot is het geheimenis,  
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen, God zij glorie,  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood - dit is mijn lichaam –  
door de wijn - dit is mijn bloed –  
geeft de Vrededorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.

### In memoriam. We zingen Lied 247: 3

U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij

## Gebeden

### Collectemoment

### We zingen Lied 415: 1 en 2

Zegen ons Algoede,  
neem ons in Uw hoede  
en verhef Uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,  
in ons hart Uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van Uw Geest bij dag en nacht.

### Zegen met als Amen Lied 415: 3

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer, amen, God, Uw Naam ter eer!