

Lied 132 (*Evangelische Liedbundel*)

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af:
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint!
U zij de glorie opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn Godd'lijk wezen, is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven of dood.
U zij de glorie opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

Psalm 16 : 1, 2

1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

2 In de gemeente die U trouw betuigt,
't geheiligd volk, vind ik mijn welbehagen,
maar 't boos geslacht, dat voor afgoden buigt,
vermeedert zelf zijn smarten en zijn plagen.
Ik volg hen niet waar zij hun offers plengen
en nimmer zal mijn mond hun naam uitbrengen.

Psalm 25: 2

2 Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Psalm 16: 3, 4

3 Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

4 Daarom verheug ik mij van harte zeer,
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer,
Gij zult u tegen 't graf een helper tonen.
Het pad des levens doet Gij mij betreden
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

Psalm 22: 9

9 Gij hebt verhoord! O God, mijn Heer, ik zal
U loven voor mijn broeders overal
en in de kring van uw verkoren tal
uw naam verkonden:
O broeders, die den Here hebt gevonden,
laat Hem uw spel, o zaad van Jakob, prijzen,
en wil Hem vol ontzag uw eer bewijzen,
o Israël'.

Psalm 17: 3, 7

3 Gij hulp van wie wordt overmand,
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden!
Hoe zegent Gij die U verbeiden,
die schuilen bij uw rechterhand.
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen,
behoed de appel van uw oog;
breid uit uw vleugels van omhoog
en laat mij zo geborgen wezen.

7 O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw god'lijk beeld.

Zegen met als Amen Lied 415: 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Schriftlezing: Psalm 16 (HSV)

¹Een gouden kleinood van David.

Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.

²[Mijn ziel], u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U,

³[maar] voor de heiligen die op de aarde zijn, en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.

⁴Groot wordt het leed van hen die andere [goden] geschenken geven; ik [echter] giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen.

⁵De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt [wat] het lot mij [toeweest].

⁶ De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke [plaatsen] gevallen, ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

⁷Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

⁸Ik stel mij de HEERE voortdurend voor [ogen]; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

⁹Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen.

¹⁰Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

¹¹U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.